

## ETHNOGRAPHIC POEMS

### Raymonde Carasco

(CARCASSONNE, 1939 – TOULOUSE, 2009)

**FR** Raymonde Carasco est l'auteur d'une œuvre ample, puissante et généreuse, d'une remarquable cohérence. Le noyau de sa filmographie se compose d'une quinzaine de films consacrés aux Indiens Tarahumaras du Mexique, où Carasco se rend pour la première fois en 1976. Marchant sur les pas d'Eisenstein (à qui elle consacrera un livre), elle y rencontre ceux-là même pour qui Artaud avait fui l'Europe en 1936. Sans financement et sans contrainte, elle dessine en quinze ans une fresque cosmique, documentaire et lyrique entièrement dédiée à la pensée de ce peuple et à son rapport au(x) monde(s). Son admirable travail sur la pellicule et son attention particulière au son achèvent de déployer la beauté de cette œuvre singulière. Ces trois séances seront présentées par Régis Hébraud, qui fut l'époux mais aussi le monteur, l'opérateur et le preneur de son de Raymonde Carasco. Le livre *Dans le bleu du ciel - Carnets Tarahumaras* (1976 – 2001) compilant l'ensemble des notes de Raymonde Carasco, doit paraître incessamment.

**NL** Raymonde Carasco is de auteur van een ruim, krachtig en genereus oeuvre met een opmerkelijke samenhang. De kern van haar filmografie omvat vijftien films over de Tarahumara indianen in Mexico, waar Carasco voor de eerste keer heenging in 1976. Wandelend in de voetsporen van Eisenstein (aan wie ze later een boek zal wijden), ontmoette ze er de mensen voor wie Artaud in 1936 Europa was ontvlucht. Zonder middelen en zonder beperkingen, schetst ze gedurende vijftien jaar een kosmisch fresco, lyrisch en documentair, gewijd aan de gedachtewereld van dit volk en aan hun verhouding(en) met de wereld(en). Haar bewonderenswaardige bewerking van de pellicule en haar bijzondere aandacht voor geluid versterken de schoonheid van dit opmerkelijke oeuvre. Deze drie vertoningen zullen worden ingeleid door haar weduwnaar Hébraud Régis die ook de monteur, cameraman en geluidsmann van haar films was. Het boek *Dans le bleu du ciel - Carnets Tarahumaras* (1976-2001) waarin alle notities van Raymonde Carasco zijn verzameld, zal binnenkort verschijnen.

**EN** Raymonde Carasco is the author of a powerful and generous film work of remarkable consistency. The core of her filmography consists of fifteen films about the Tarahumara Indians of Mexico, where she first went in 1976. In the footsteps of Eisenstein (to whom she dedicated a book), she met the very people for whom Antonin Artaud fled Europe in 1936. Without funding and without restriction, for over fifteen years, she developed a cosmic frieze, a lyrical documentary entirely dedicated to these people and their relationship to the world(s). Her admirable film work and her particular attention to sound fully participate to the beauty of this remarkable work. These three screenings will be introduced by Régis Hébraud, who was Carasco's husband as well as her editor and operator. The book *Dans le bleu du ciel - Carnets Tarahumaras* (1976 – 2001) compiling all of Raymonde Carasco's notes will be published shortly.

Carasco / Gardner



JEU/DON/THU  
09.10/18:00  
PLATEAU

DIM/ZON/SUN  
12.10/16:00  
PLATEAU

VEN/VRIJ/FRI  
10.10/16:00  
PLATEAU

DIM/ZON/SUN  
12.10/18:00  
PLATEAU

#### RAYMONDE CARASCO #1

##### **Gradiwa Esquisse I**

Raymonde Carasco, France 1978 / color, 25', 16mm, v: no dialog

##### **Tutuguri - Tarahumara 79**

Raymonde Carasco, France 1980 / color, 25', 16mm, v: FR, sub: --

##### **Pascocleros - Tarahumara 85**

Raymonde Carasco, France 1996 / b&w + color, 27', 16mm, v: FR, sub: --

**NL** "Wandelen = zweven = zwemmen = drijven" (Raymonde Carasco). Van het sierlijke loopje van de heldin van Wilhelm Jenseins verhaal uit 1903, *Gradiwa*, waarvan Carasco de schoonheid benadrukt met slow motion en herhaling, tot de bewegende en snelle pas van de Tarahumara indianen, "zij die snel rennen"; Carasco's studie's van beweging en licht leggen trillingen en materialen vast, ze registreren in het bijzonder het verloop van de zonneritten van voor de Spaanse verovering.

#### Vertoning ingeleid door Régis Hébraud.

**EN** "Walking = soaring = swimming = floating" (Raymonde Carasco). From the graceful walk of the heroine of the story by Wilhelm Jensen written in 1903, *Gradiwa* whose adaptation by Carasco suspends the beauty in slow motion and ritualised repetition to the agile stalk of the Tarahumara Indians, the people "with feet that run". These studies of movement and light capture the vibrations and matter, including the recording off rituals prior to the Spanish conquest.

#### Screening introduced by Régis Hébraud.

## ETHNOGRAPHIC POEMS

### Robert Gardner

(BROOKLINE, 1925 - CAMBRIDGE, 2014)



DIM/ZON/SUN  
**12.10 / 17:00**  
LEDOUX

#### RAYMONDE CARASCO #3

### Ciguri 99 - Le dernier chaman

Raymonde Carasco, France 1999 / color, 65', 16mm, v: FR, sub: --

**FR** À partir des textes d'Antonin Artaud lus par Jean Rouch et des paroles du dernier chaman du peyotl traduites par Raymonde Carasco, ce long métrage documente les célébrations d'hiver, donnant à voir et à entendre un rite nocturne d'anéantissement et de réassimilation mystérieuse. Entre le bleu du ciel et la silhouette irréelle des rochers, la confrontation entre poésie et approche ethnographique permet d'entrevoir cet autre plan de pensée que les Tarahumaras appellent Ciguri, «ce plan où notre conscience n'atteint pas» (Artaud),

**Séance présentée par Régis Hébraud.**

**NL** Deze langspeelfilm documenteert de wintervieringen op basis van teksten van Antonin Artaud en de door Carasco vertaalde woorden van de laatste peyotsjamaan. Hij geeft zo een kijk op een nachtelijke ritueel van vernietiging en mysterieuze herrijzenis. Tussen het blauw van de hemel en het onwerkelijke silhouet van rotsen biedt de confrontatie tussen poëzie en ethnografische benadering een glimp van dat andere bewustzijnsniveau dat de Tarahumara-indianen Ciguri noemen, "het niveau dat ons bewustzijn niet bereikt" (Artaud).

**Vertoning ingeleid door Régis Hébraud.**

**Screening introduced by Régis Hébraud.**